

De beer

De beer is een beer die in een donker bos leeft.

Maar er zijn heel veel legers achter hem aan. Maar een van die mannen heeft een spuit en in die spuit en hersenschudding vergif. Die meneer heeft hem geraakt en de beer is nu dom.

Jules.

MIJN INSPIRATIE

●● Gooi een verhaal! ●●

	hoofdpersoon	plaats	situatie
●	een tweehoofdig monster	in een verborgen grot	hij/zij vindt een ongeluksmunt
●●	een vuurspuwende draak	op de boerderij	wordt achtervolgd door een tornado
●●●	een prachtige prinses	bij een meer	verdwaalt in de ruimte
●●●●	een lelijke paddenstoel	in een woestijn	werd gescheiden van vriend(in)
●●●●●	een knappe ridder	in een donker bos	at een giftige appel
●●●●●●	een hongerige beer	in een kasteel	is zijn/haar geheugen kwijt



De hongerige beer

Er was eens een hongerige beer en die woonde in een verborgen grot maar het was winter en er was geen eten en drinken.

Maar op een dag kwam er een heks en ze gaf de beer een giftige appel.

Maar de beer wist dat niet en hij nam er een hap van en viel naar.

Er kwam een ovren beer en zei dat de aart op de grond lag.

De beer was hem wat bleef te maken maar hij was dood.

MIJN INSPIRATIE

Gooi een verhaal!

	hoofdpersoon	plaats	situatie
	een tweehoofdige monster	in een verborgen grot	hij/zij vindt een ongeluksmunt
	een vuurspuwende draak	op de boerderij	wordt achtervolgd door een tornado
	een prachtige prinses	bij een meer	verdwaalt in de ruimte
	een lelijke paddenstoel	in een woestijn	werd gescheiden van vriend(in)
	een knappe ridder	in een donker bos	at een giftige appel
	een hongerige beer	in een kasteel	is zijn/haar geheugen kwijt

huma



Het tweehoofdig monster

Er was een heel oude boerderij waar al eeuwen niemand is gekomen. Omdat daar een tweehoofdig monster verblijft. Op een dag kwamen er twee mensen langs de boerderij gevandeld en zagen een schijnbaar bij springen. En dan ineens sprong er een tweehoofdig monster op hun af en werd ze opgegeten. In die tijd durfde er niemand meer te komen. Op een stormachtige nacht ging het monster uit de boerderij en sloop naar een huis waar twee kinderen aan het slapen waren. Dan ontstond er een tornado en zwoegde hij het monster op. En dat is de legende van het tweehoofdig monster.

van Baarle Ides

MIJN INSPIRATIE

Gooi een verhaal!

	hoofdpersoon	plaats	situatie
	een tweehoofdig monster	in een verborgen grot	hij/zij vindt een ongeluksmunt
	een vuurspuwende draak	op de boerderij	wordt achtervolgd door een tornado
	een prachtige prinses	bij een meer	verdwaalt in de ruimte
	een lelijke paddenstoel	in een woestijn	werd gescheiden van vriend(in)
	een knappe ridder	in een donker bos	at een giftige appel
	een hongerige beer	in een kasteel	is zijn/haar geheugen kwijt



De verborgen grot.

Er was eens lang geleden een knappe ridder die Karel heette. Hij had een lange vriend die Tibo noemde. Ze waren onderweg toen ze op eens een grot zagen. Tibo slaakte een gil toen hij een gersaamte zag. Er kroop een rat over het gersaamte. Er ging een fanfare in Tibo zijn broek. De ridder was niet bang. Hij ging de grot in. Hij hoorde voetstappen achter zich die aangingen dat Tibo hem volgde. Op eens hoorde hij een gorgelend geluid. Hij draaide zich om en zag een speer door Tibo zijn lijf. Nee! riep hij. Woede brandde in zijn ogen. Wie dit had gedaan, zou boeten. Er kwamen skeletten uit de grond. Karel trok zijn zwaard en riep: Verraders! Hij stormde op de skeletten af en toen...

Stan

MIJN INSPIRATIE

Gooi een verhaal!

	hoofdpersoon	plaats	situatie
	een tweehoofdig monster	in een verborgen grot	hij/zij vindt een ongeluksmunt
	een vuurspuwende draak	op de boerderij	wordt achtervolgd door een tornado
	een prachtige prinses	bij een meer	verdwaalt in de ruimte
	een lelijke paddenstoel	in een woestijn	werd gescheiden van vriend(in)
	een knappe ridder	in een donker bos	at een giftige appel
	een hongerige beer	in een kasteel	is zijn/haar geheugen kwijt



In de woestijn

In de woestijn vliegt een draak. De draak werd gevolgd door een tornado. Het speelt zich af in de woestijn. De tornado is gevaarlijk omdat hij dingen kan opzuigen. De draak spuwt als vaak de woestijn (is) in brand. De tornado ruikt dit op. En start nu zelf in brand.

MIJN INSPIRATIE

Gooi een verhaal!

	hoofdpersoon	plaats	situatie
	een tweehoofd monster	in een verborgen grot	hij/zij vindt een ongeluksmunt
	een vuurspuwende draak	op de boerderij	wordt achtervolgd door een tornado
	een prachtige prinses	bij een meer	verdwaalt in de ruimte
	een lelijke paddenstoel	in een woestijn	werd gescheiden van vriend(in)
	een knappe ridder	in een donker bos	at een giftige appel
	een hongerige beer	in een kasteel	is zijn/haar geheugen kwijt

Remi



Een woestijn

Kijk hier eens een rustige woestijn. Met heel veel vrede totdat... er een...
tweekoppig monster tegen een grote steen aan het vechten was. (Het monster kon
niet zien) Hij was met de beide koppen tegen de steen gevolgen. Hij was brutaal bewust-
zijn. 5 uur later was hij wakker. En nu was hij zijn
geheugen kwijt. Daarna was hij lief!!!

Axel

MIJN INSPIRATIE

Gooi een verhaal!

	hoofdpersoon	plaats	situatie
	een tweekoppig monster	in een verborgen grot	hij/zij vindt een ongeluksmunt
	een vuurspuwende draak	op de boerderij	wordt achtervolgd door een tornado
	een prachtige prinses	bij een meer	verdwaaft in de ruimte
	een lelijke paddenstoel	in een woestijn	werd gescheiden van vriend(in)
	een knappe ridder	in een donker bos	at een giftige appel
	een hongerige beer	in een kasteel	is zijn/haar geheugen kwijt



De hongerige beer!

Er was eens een hongerige beer in een donker bos. Er schoot een kindje een steen tegen zijn kop. Hij viel flauw tegen een rots. Na een tijdje was hij beter. Maar hij was zijn geheugen kwijt. Hij ging naar de jongen en er speelde een fantase af in zijn broek.

De beer pakte hem op en gooide hem tegen een rots. Hij was ook zijn geheugen kwijt. Hij liep naar de beer en probeerde hem weg te gooien. Het lukte niet. De beer gooide de jongen weg, hij was dood. Niemand durfde nog in het bos gaan.

Lennert

MIJN INSPIRATIE

Gooi een verhaal!

	hoofdpersoon	plaats	situatie
	een tweehoofdig monster	in een verborgen grot	hij/zij vindt een ongeluksmunt
	een vuurspuwende draak	op de boerderij	wordt achtervolgd door een tornado
	een prachtige prinses	bij een meer	verdwaalt in de ruimte
	een lelijke paddenstoel	in een woestijn	werd gescheiden van vriend(in)
	een knappe ridder	in een donker bos	at een giftige appel
	een hongerige beer	in een kasteel	is zijn/haar geheugen kwijt



De draak

Er was een klein draakje.

Hij wilde leren vliegen, maar dat lukte niet.

Hij groeide en groeide en op een dag kon hij dan toch vliegen.

Toen kwam er een tornado.

Alle draaken van het meer vlogen weg.

Toen kwam de tornado met roer en hij was weg
dat hij voor altijd weg was.

Ejeb

MIJN INSPIRATIE

Gooi een verhaal!

	hoofdpersoon	plaats	situatie
	een tweehoofd monster	in een verborgen grot	hij/zij vindt een ongeluksmunt
	een vuurspuwende draak	op de boerderij	wordt achtervolgd door een tornado
	een prachtige prinses	bij een meer	verdwaalt in de ruimte
	een lelijke paddenstoel	in een woestijn	werd gescheiden van vriend(in)
	een knappe ridder	in een donker bos	at een giftige appel
	een hongerige beer	in een kasteel	is zijn/haar geheugen kwijt



De arme beer

Een hongerige beer dwaalde in een woestijn.

Er was geen eten.

Op eens begon het te waaien:

harder en harder! En ineens verschoom er een
tornado!

De beer zag een grot om te schuilen.

Hij was gered!

Tjeu

MIJN INSPIRATIE

Gooi een verhaal!

	hoofdpersoon	plaats	situatie
	een tweehoofd monster	in een verborgen grot	hij/zij vindt een ongeluksmunt
	een vuurspuwende draak	op de boerderij	wordt achtervolgd door een tornado
	een prachtige prinses	bij een meer	verdwaalt in de ruimte
	een lelijke paddenstoel	in een woestijn	werd gescheiden van vriend(in)
	een knappe ridder	in een donker bos	at een giftige appel
	een hongerige beer	in een kasteel	is zijn/haar geheugen kwijt



De draak en zijn munt.

Het was een mooie dag.

In de stad was iedereen blij.

Maar toen kwam de vuurspuwende draak.

Hij had al een plannetje.

Hij sloop naar de markt heel stil en waa!

Hij at de hele markt op en ook een klein kindje.

Hij zei: eet me niet op a.u.b.!

In de plaats kreeg hij een munt.

Hij pakte hem aan en ging dood!

Kobe

MIJN INSPIRATIE

●● Gooi een verhaal! ●●

	hoofdpersoon	plaats	situatie
	een tweehoofdig monster	in een verborgen grot	hij/zij vindt een ongeluksmunt
	een vuurspuwende draak	op de boerderij	wordt achtervolgd door een tornado
	een prachtige prinses	bij een meer	verdwaalt in de ruimte
	een lelijke paddenstoel	in een woestijn	werd gescheiden van vriend(in)
	een knappe ridder	in een donker bos	at een giftige appel
	een hongerige beer	in een kasteel	is zijn/haar geheugen kwijt



Een Tweehoofdige monster.

Het tweehoofdige monster had een vriend.

Ze aten elke dag in de woestijn mensen.

Het was heel warm maar voor monsters is dat probleem. [→] geen.

Er was een vulkaan maar op een dag werd de vulkaan

wakker. Maar de vriend van het

tweehoofdige monster was dood. Het monster was aan

het... knien.

Shadab

MIJN INSPIRATIE

●● Gooi een verhaal! ●●

	hoofdpersoon	plaats	situatie
	een tweehoofdige monster	in een verborgen grot	hij/zij vindt een ongeluksmunt
	een vuurspuwende draak	op de boerderij	wordt achtervolgd door een tornado
	een prachtige prinses	bij een meer	verdwaalt in de ruimte
	een lelijke paddenstoel	in een woestijn	werd gescheiden van vriend(in)
	een knappe ridder	in een donker bos	at een giftige appel
	een hongerige beer	in een kasteel	is zijn/haar geheugen kwijt

